

Excursie Gent op 12 en 13 september 2014

Op vrijdag 12 en zaterdag 13 september 2014 organiseert Ferguut een tweedaagse excursie naar de historische stad Gent in België. De bedoeling is dat de deelnemers op de vrijdagochtend (of desgewenst eerder) op eigen gelegenheid naar Gent reizen, daar verzamelen en tevens van vrijdag op zaterdag daar overnachten. Het georganiseerde programma loopt op zaterdagmiddag af. Iedereen is vanzelfsprekend vrij eerder te komen en/of later in het weekend te vertrekken. Er kunnen vanwege de overzichtelijkheid van de groep maximaal 12 deelnemers mee, daaronder begrepen Hans Smulders (en Marlia) die als plaatselijke gids zal fungeren en ikzelf (en Gine). Het is dus zaak je snel en per omgaande bij mij (Erik de Gier) op te geven. De aanmelding sluit definitief op 31 maart a.s. Dus, wie het eerst komt!

Aangezien Gent een drukke toeristenstad is, zijn de hotels lang van te voren vol. Het is dus zaak direct na de bevestiging van deelname zelf het hotel te boeken. In de deelnamebevestiging zal ik enkele hotels in het stadscentrum vermelden, met adressen en telefoonnummers.

Hieronder volgt het voorlopige programma. Mocht je nog vragen hebben, dan hoor ik het graag.

Voorlopig programma

ALGEMEEN:

- Details kunnen nog wijzigen. In een later stadium krijgt iedere deelnemer sowieso nadere info.
- Omdat de gids niet meer zo goed ter been is (als enige van het gezelschap, ongetwijfeld) is gekozen voor bezienswaardigheden dichtbij elkaar en dichtbij het hotel in het centrum; als er een wat langere afstand moet worden overbrugd, dan doen we dat per (hoogfrequente) tram.
- Hieronder worden alleen de hoofdpunten genoemd, maar *en passant* komen we ook langs bijv. De Gekroonde Hoofden, Het Vleeshuis, de Vismijn, Dulle Griet en het Stadhuis.
- Wil je bij aanmelding aangeven of je de stad al eerder bezocht hebt. Bij de voorbereiding is het prettig te weten of er al dan niet enige bekendheid met de stad is.

PROGRAMMA DAG 1:

-Verzamelen vanaf 10.30 uur in het café-restaurant van het STAM, het schitterende Stadsmuseum (met kluisjes) op de Bijlokesite (spreek dit woord vooral niet op zijn Engels uit).

Van Breda naar het STAM is (zonder files) 1,5 uur rijden, dus zo kan je inschatten hoe laat je moet vertrekken. Als je ca. 9.40 uur de Antwerpse Ring passeert, zijn daar de ergste files als het goed is voorbij (zie t.z.t. evt. <http://www.verkeerscentrum.be/verkeersinfo/kaart>), maar reken toch met enige vertraging of rij om via de Liefkenshoektunnel. Wie vanaf 8 uur de Thalys uit R'dam neemt (en in Gent een tramritje), die haalt het ook. Details (trams, parkeerinfo, kluisjes e.d.) volgen later.

- 11.15 uur (selectieve) rondgang door het museum; laatkomers kunnen aansluiten.
- 13.00 uur Lunch in De Vooruit (eenvoudig en historisch) of in Restaurant Het Pakhuis (apart, uitstekend en duurder).

- 14.15 uur Evt. koffers ophalen en incheck in hotel.
- 15.30 uur Rondvaart (40 minuten) vanaf de Graslei over de Leie, met toelichting
- 17.00 Bezoek van het Belfort (open tot 18.00 uur).
- 18.15 Borrelen en dineren in een etablissement in de directe omgeving van het Belfort.
- 20.30 Wandelingetje door de verlichte binnenstad bij valavond.
- 21.00 naar het centraal gelegen Waterhuis aan de Bierkant, een café met ca. 150 biersoorten en een bovenverdieping (met uitzicht) "voor ons alleen", om daar de nodige Gentse tripels of Mammelokkers tot ons te nemen.

PROGRAMMA DAG 2:

- ontbijt en uitcheck.
- 10.15 uur verzamelen in leuk café met terras.
- 10.45 uur Omdat het Lam Gods (een polyptiek) in restauratie is: naar het Caermersklooster, met giga-info in prachtige presentatie over historie van, de afbeeldingen op en de restauratie van het Lam Gods.
- 12.45 lunch hetzij in De Brooderie (simpel, origineel en leuk gelegen), of in Het Korenhuis (beetje chique en toch betaalbaar aan de Korenlei, goed eten en prima bediening), beide dichtbij.
- 13.45 Naar keuze: bezoek aan de middeleeuwse stadsburcht Gravensteen of aan het Designmuseum, beide vlakbij genoemde resto's.
- 15.30 borrel in en daarna wandeling door het Patershol, Kraanlei e.d., eindigend bij de hotels (koffers!).
- wie bijtijds naar huis wil, kan alvorens terug te reizen, bijv. nog een bezoekje brengen aan het Elisabeth-begijnhof, de Sint-Pietersabdij (met tuin) etc. en/of in Gent blijven dineren.
- En voor wie er nog een nachtje aan vastknoopt: het Museum voor Schone Kunsten in het (helaas excentrisch gelegen, maar per tramlijn 1 bereikbare) Citadelpark is niet alleen de moeite waard, maar op zondag van 10.00 tot 12.00 uur ook nog eens gratis toegankelijk. Ik meld het maar even, want wij blijven Ollanders, niet waar! Zo spaar je geld uit om nog eens lekker te gaan lunchen, in de Museumbrasserie of bijv. in Brasserie De Foyer boven de schouwburg in de binnenstad. Maar ach, horeca zat daar!

Erik de Gier - edegier@me.com – tel.: 024-3233609

Hans Smulders - jansmul11@gmail.com – tel.: 0318-481387