



Beste Fergutijnen en Galienes,

2014. In het besef dat de tijd voortschrijdt, gaan we weer een nieuw jaar binnen.

Wat we niet mee willen nemen laten we in het oude achter. Wat ons lief is dragen we met ons mee naar het nieuwe. Maar er zijn onontkoombaarheden die onverbrekkelijk aan ons ver-bonden blijven. De tijd geeft ze hun plaats in ons leven en lot.

Hoe dan ook geeft een nieuw jaar weer nieuwe ruimte, nieuwe kansen en nieuwe verwachtingen.

We wensen jullie een hoopvol en gelukkig 2014 toe. In voorspoed en gezondheid. Genietend van wat we nog steeds kunnen en van wat we aan rijkdom van mensen en warmte om ons heen bezitten.

Waar nodig ook sterkte gewenst bij verdriet en verlies. En daarbij de kracht hieruit inspiratie te putten om nieuw perspectief te vinden.

Het zal goed doen elkaar ook in het nieuwe jaar terug te zien in onze Fergutijnse vriendenkring.

Vesta

Michiel Fischer, Toon Vissers, Ad van Helvoort, Erik de Gier, Wim van Baal, Joost Nachbahr

## Nieuwjaarsbrief:



secretariaat: Sint Willibrordstraat 16 – 6001 CA Weert

Hilversum, 27 december 2013

Beste Fergutijnen en Galiënes,

Het jaar 2014 staat voor de deur, dus traditiegetrouw weer een bericht van Fergut.

Voor ons is het nog steeds een kostbaar goed elkaar te kunnen treffen bij de diverse gelegenheden. Zoals in het afgelopen jaar bij de Diesviering met een interessante rondgang in het Fujitheater en vervolgens het slot van Zeist, bij het golftournooi, bij het afscheid van Henk Arendonk van de Erasmusuniversiteit.

Ook voor komend jaar heeft de –nog steeds levendige- vriendenclub weer plannen om er een mooi en leuk Fergutjaar van te maken..

- Te beginnen op 24 januari in Bergeijk, waar we de uitgestelde filosofendag van 2013 inhalen. Onderwerp: de ontwikkelingen in de zorg onder het motto “Onze zorg zal ons een zorg zijn”.
- Op 8 maart is de Ferguutdies in “Het Landgoed”, een etablissement in de omgeving van Hilvarenbeek nabij het “Landgoed De Utrecht”.
- In juli komt er weer een golftournooi, te organiseren door de winnaar van het vorige: Paul van Loon. Waarschijnlijk in de buurt van Zeist.
- In augustus organiseert Michiel Fischer weer een klippertocht op het IJsselmeer of de Wadden.
- In november wordt de filosofendag weer gehouden. Op de filosofendag van januari as. wordt het onderwerp bepaald. Suggesties zijn tevoren natuurlijk altijd welkom.
- Als daar voldoende belangstelling voor is, probeert Erik de Gier een twee- of driedaagse excursie naar Gent (inclusief museumbezoek) te organiseren.

We hopen velen van jullie hierbij terug te zien

De nadere invulling van het programma is natuurlijk weer terug te vinden op [www.ferguut.nl](http://www.ferguut.nl). Telkens wanneer die wordt bijgewerkt laten we dat via mail weten. Een dezer dagen kun je er de nadere invulling van as. filosofendag lezen.

We kunnen de nieuwjaarsbrief natuurlijk niet afsluiten zonder het even over geld te hebben. Ook voor dit jaar zouden we het zeer op prijs stellen om een financiële bijdrage van jullie te ontvangen. Je kunt de € 20,00 storten op de rekening van onze penningmeester: IBAN-rekeningnummer **NL44ABNA0471926787** tnv. “Wim van Baal, inzake Ferguut”. Galiënes van overleden vriendenclubleden zijn vrij om al of niet een bijdrage te geven. We zullen hen (desgewenst) in ieder geval blijven informeren.

Mocht je er geen prijs meer op stellen om regelmatig geïnformeerd te worden laat dat dan s.v.p. ook even weten.

Graag tot in het nieuwe jaar,

met vriendelijke groet,

VESTA

Michiel Fischer (PIP)  
 Toon Vissers (SIP)  
 Joost Nachbahr (digi-SIP)  
 Wim van Baal (Quaestor)  
 Ad van Helvoort  
 Erik de Gier